

F.H. Baron van Nagell.

Nederlandsch Gezant ter besch:

Betreffende Dr. Felix KERSTEN, dien ik sedert vele jaren reeds goed ken, moge ik het volgende verklaren.

Van 1928 tot 1940 heeft Dr. Kersten in Nederland zijne bekende manuel-therapie uitgeoefend, o.a. bij zijne behandeling van wijlen Prins Hendrik der Nederlanden; hij had aldaar een zeer voornamelijk bestaande uit vertegenwoordigers der financiën en van de groot-industrie, doch ook vele patiënten uit Zwitserland, Frankrijk, Engeland, Amerika en Duitschland.

Toen de Deutsche troepen Nederland bezetten, bevond Dr. Kersten zich juist in Duitschland voor de gebruikelijke jaarlijksche behandeling van zijne patiënten aldaar. Himmler verbood hem om naar Nederland terug te keeren en dwong hem om op zijn (Kersten's) buitengoed Hartzwalde te blijven; hij werd verder gedwongen om Himmler zelf, en vele hooggeplaatste Nazi's, te behandelen.

Van dezen hem opgedrongen toestand heeft Kersten gebruik gemaakt voor het verrichten van bijzonder humanitair werk ten gunste van verschillende naties en van vertegenwoordigers daarvan, die door de nationaal-socialisten in nood gebracht waren. Voor Nederland heeft hij speciaal veel gedaan: door zijn invloed op Himmler gelukte het hem om Hitler's plan (reeds van 1941), n.l. om de gansche bevolking van Nederland naar Polen over te brengen, te voorkomen; ook kon hij Himmler er toe krijgen om vele honderden Nederlanders uit Nazi-concentratiekampen vrij te laten, en om hunne vervolging te doen ophouden; in 1943 slaagde hij er in, om bijzonder waardevolle Nederlandsche kunstschaten te redden, welke de Duitschers eveneens naar Polen zouden overbrengen.

Sedert het voorjaar van 1944 heeft Kersten in zeer nauwe samenwerking met mij gestaan voor de overbrenging uit Duitsche concentratiekampen naar Zweden van zooveel Nederlanders als mogelijk was; in December 1944 kreeg hij van Himmler gedaan dat 1000 Nederlandsche vrouwen en 94 mannen, plus 800 Franschen (en later nog 700), vrijgelaten werden; het zoo bekende Zweedsche Rode Kruis heeft hunne overbrenging naar Zweden uitstekend geregeld.

Kort

Kort vóór het einde van den oorlog verkondigde de zgn. "Atlantic-Sender" dat Dr. Kersten een Nazi was, of althans voor het Nazi-systeem werkte. Aangezien deze mededeeling in verschillende Zweedsche couranten overgenomen werd, heb ik het wenschelijk geacht, om mij tot den Nederlandschen Geheimen Dienst te wenden met verzoek om deze aangelegenheid te willen onderzoeken. Het bleek toen, dat deze beschuldiging geheel onwaar was, doch gebaseerd op leugenachtige beweringen van hooggeplaatste Nazi's, die zich niet konden vereenigen met het humanitaire werk van Kersten via Himmler, waardoor zoo vele duizenden menschen gered werden, en die een einde wilden maken aan het redden van al die menschenlevens. Zooals bekend, heeft hun optreden geen succes gehad, en heeft Dr. Kersten zijn humanitaire arbeid toch kunnen voortzetten tot het einde van den oorlog - en met veel succes.

STOCKHOLM, 12 Mei 1946.

*E. van Nagell.*

Mr. J. E. H. Baron van Nagell.  
voorm. Nederlandsch Gezant te Stockholm,  
Gezant ter besch: